



Wat vandaag is, kan morgen al anders zijn.

Tijdens de eindejaarsperiode keken we meewarig naar de Chinezen die zich op allerlei vreemde manieren beschermden tegen het coronavirus. Nu doen we net hetzelfde.

Wanneer zekerheden onzekerheden worden...

Overdag naar mijn klas, dan met papa of mama nog vlug even gaan winkelen ... Enkele maanden geleden was dit zo zeker als de zon die opkomt en ondergaat.

**VOLATILE
UNCERTAIN
COMPLEX
AMBIGUOUS**

Alles evolueert maar niks wordt simpeler.

Leren leven met dit virus voor een langere periode verplicht ons om creatief te zijn en nieuwe dingen te leren. Het vraagt een inspanning voor al wie hier goed wil uitkomen.

Zingeving is een individuele zaak geworden.

Wanneer gaan we terug op bezoek bij oma en opa? Kies ik voor mijn gezondheid of voor mijn werk en vrijheid? Allemaal vragen waar ieder voor zich moet op antwoorden.

